



15. TULLBRON

Falkenbergs mest kända byggnadsverk. Tullbron har med rätta kallats "Sveriges vackraste stenbro" och är sedan 1984 skyddad som byggnadsminne. Den gamla bron av trä ansågs vanskelig att använda och dessutom ville man ha bron längre ner mot havet. Som plats för brofästet föreslogs borgen Falkenbergs ruiner. Arbetet påbörjades 1756 och tog nästan fem år. Arkitekten hette Carl Hårleman och efter hans död fullföljde Carl Cronstedt ritningarna.

Uttagande av brotull pågick ända fram till 1914. 1825 var brotullen 1 öre för gående, 2 öre för mindre boskapsdjur och 5 öre för häst. Post, soldater och fångtransporter hade fri passage. Det är just brotullen som givit bron dess namn.

Gå över bron och fortsätt rakt fram. Strax efter bron ser ni en magasinliknande korsvirkeshus på höger sida, Restaurang Gustaf Bratt.

16. GUSTAF BRATT

Affärsmannen Anders G Hellman lät 1861 bygga detta spannmålsmagasin. Inte mindre än 8 sådana här magasin uppfördes i stan under perioden 1861-72. Det är det nordligaste korsvirkeshuset av denna typ. Byggnaden användes fram till andra världskriget som spannmålsmagasin. Därefter hyrdes huset av Gustaf Bratt, som gett byggnaden sitt namn. Han var äggexportör och här förpackades äggen innan de exporterades till utlandet. Denna verksamhet upphörde på 1950-talet. Numera finns här restaurang och nattklubb. Huset renoverades efter en brand 2011. Tel: 0346-103 31 www.gustafbratt.se



Fortsätt Brogatan upp tills ni ser en vacker park på vänster sida - Badhusparken.



17. BADHUSPARKEN

I Badhusparken "Året runt parken" kan man sitta och vila och njuta av all grönska. Här blommar alltid någon växt. Parken har 60 träd och buskar och 100 perenner av olika slag. I parken finns ett tåg som barnen kan leka i och utomhuskonst av olika slag att beskåda.

Gå tillbaka på Brogatan och sväng vänster in på Storgatan. Ni är nu tillbaka i centrum.



NÄSTAN MITT I centrala Falkenberg finns naturområden som bara är ett måste att besöka.

På promenaderna som finns längs Ätrans stränder njuter man av brusande vatten, fågelsång och rhododendron som blommar med härliga färger i maj och mycket, mycket mer!

En känsla av avskildhet från trafik och buller. Vallarnas friluftsområde är avkopplande för både barn och vuxna.

För mer information om sevärdheter i Falkenberg: www.falkenberg.se



DESTINATION
FALKENBERG

FALKENBERGS TURISTINFORMATION

Holgersgatan 11, SE-311 34 Falkenberg
Tel +46 346 88 61 00 | turinfo@falkenberg.se | www.falkenberg.se

FBG
FALKENBERG

PROMENAD LÄNGS ÄTRAN

LAXPROMENADEN
DOKTORSPROMENADEN
VALLARNA

 CA 4 KM



FALKENBERG.SE

FRÅN TURISTINFORMATIONEN GÅR ni över Stortorget (stor parkeringsplats) och ner på Köpmansgatan. Ni kommer sedan fram till Storgatan som är Falkenbergs äldsta och längsta gata. På Storgatan 24 ligger Vårdshuset Hwitan.

1. VÄRDSHUSET HWITAN

Ett av stadens äldsta stenhus, byggt i början på 1700-talet. Sören Sörensson, sedermera borgmästare, lät bygga huset som privatbostad åt sig, men med en krog och gästgiveri i bottenvåningen. Fasaden är gjord i grov falkenbergsputs som är vit, därav namnet Hwitan. I huset har inrymts såväl systembolag som vandrarhem. Numera drivs Hwitan som hotell.

Gå till vänster och sedan tar ni första vägen till höger in på Doktorssträtet. Ni har nu kommit fram till ett grönt trähus med vita knutar.



2. STORGATAN 16 / DOKTORSSTRÄTET

Detta hus byggdes 1869 av Doktor Ehrenganath. Det var han som anlade Doktorspromenaden som går på andra sidan av Ätran, se nr 6. Han har även gett namn åt gatan Doktorssträtet.

Gå Doktorssträtet ner till Ägatan. Sväng vänster och följ Ägatan som leder er till Laxpromenaden längs Ätran. Ån Ätran börjar norr om Ulricehamn och är ca 250 km lång. Ätran är stadens pulsåder, och det är runt detta livfulla vatten som staden Falkenberg vuxit upp.



3. LAXFISKET I ÄTRAN

Laxfisket har anor långt tillbaka i tiden. På 1600-talet var fisket kronoegendom som utarrenderades. Stadens arrende till kronan för fisket avskrevs i samband med grundskatteavskrivningen år 1885 – 1904.

Från den gamla stenbron, Tullbron, till Laxbron (strax innan kraftstationen), från april till september, pågår det laxfiske i Ätran. Fiskekort erfordras och köpes antingen på Turistinformationen eller i automat i fiskestugan vid Laxbron.

Ägatan slutar och Laxpromenaden tar vid.



4. LAXPROMENADEN

En mycket vacker och naturskön promenad- och cykelväg som anlades 1971. Den börjar på Ägatan och slutar vid kraftstationen, ca 2 km längre bort. Längs med promenaden finns det bänkar man kan sätta sig på och njuta av naturen!

Första bron ni passerar är Fajansbron. Gå under denna bro och fortsätt att följa Laxpromenaden tills ni kommer till Laxbron. Gå över denna bro.



5. LAXBRON/LAXFISKESTUGAN

På denna bro håller många laxfiskare till. Vid bron ligger laxfiskestugan. På stugans vägg finns en tavla med information om vem som fångat lax under säsongen. Här finns toalett som är öppen under april – september.

Fortsätt förbi laxfiskestugan på stigen vid ån. Ni går nu på Doktorspromenaden. Följ denna vackra promenad längs ån.

6. DOKTORSPROMENADEN

Promenaden har fått sitt namn efter stadsläkaren, doktor Gustaf Adam Ehrenganath, som var läkare i Falkenberg 1856 – 1877. Han ville ge sin tids falkenbergare tillfälle att göra stärkande promenader. På egen bekostnad lät han göra i ordning den promenad, som nu bär hans namn. Promenaden var färdig 1861 och är 2 km lång.



7. PORTRÄTTMEDALJONG

En brunn med porträttmedaljong av doktor Ehrenganath, finns längs med promenaden.

(Ovanför Doktorspromenaden finns det en motionsslinga i skogen som är ca 2,2 km.) Ni kommer till Fajansbron igen (där finns en trappa upp till motionsslingan). Fortsätt vidare, under Fajansbron tills ni kommer till Vallarnas friluftsteater.

8. VALLARNAS FRILUFTSOMRÅDE

Detta härliga naturområde är på 270 000 kvm. Vallarna har fått sitt namn efter de försvarsvallar som omgav Borgen Falkenberg, (se nr 11.) Under 1800-talets slut och 1900-talets början, förändrade några driftiga personer, Vallarnas utseende. Doktorspromenaden anlades och en omfattande trädplantering genomfördes. Rudolf Abelin, Norrvikens trädgårdars välkände trädgårdsmästare och A.F Bergkvist, som sedan blev Falkenbergs förste stadsträdgårdsmästare, utförde en omfattande trädplantering av björk och bergtall i dungar. Även rhododendron planterades in på slutningarna ner mot ån. Omkring 1920 hade Vallarna fått sin form, som vi ser idag



9. VALLARNAS FRILUFTSTEATER

En av Sveriges vackraste och mest välbesökta friluftsteater. Det finns drygt 1 600 platser. En fantastisk anläggning mitt inne i stan i en underbar omgivning. Denna scen används frekvent av olika arrangörer under hela sommaren.

Gå förbi Friluftsteaterns scen och sväng vänster uppför backen, längs med teaterns arena. Vid backens slut följer ni stigen åt höger.



10. ÄVENTYRSBANA OCH MINIZOO

Här kan man stanna och ha en heldag! Ni kommer först till en liten äventyrsbana samt minizoo med getter och olika fågelarter. Här finns bord och bänkar att rasta vid. Ta gärna med en fikakorg.

Fortsätt stigen åt vänster efter minizoot tills ni kommer till en stor lekplats.

11. VALLARNAS LEKPLATS

Till denna stora och uppskattade lekplats kommer både falkenbergare och turister. Här finns bord och bänkar och en allmän toalett. Bredvid lekplatsen finns en minigolfbana.



12. SKATEPARKEN

För de större barnen finns här en skatepark och en parkourbana. Det finns också en frisbee-golfbana i området.

Gå tvärs över lekplatsen och följ grusvägen åt höger (se karta).

Ni ser Kapellkyrkogården på er vänstra sida. Kapellkyrkogården anlades år 1884 när kyrkogården vid S:t Laurentii kyrka i Gamla stan övergavs. Under 1800-talet flyttades många kyrkogårdar ut från stadskärnorna på grund av att människor blev alltmer medvetna om vikten av god hygien. Man började tvätta sig noggrannare och det blev populärt att dricka brunn.

Fortsätt vägen fram till dess slut. Gå över vägen och ni är framme vid borgruinen.

13. Borgen Falkenberg

Detta är ruinerna av en försvarsborg som kallades Falkenberg. Den anlades troligen vid 1200-talets slut och var den danska kungamaktens utpost mot norr. Borgen förstördes 1356, återuppfördes, men brändes slutgiltigt av Engelbrekts bondehär 1434. Därefter övertog staden borgens namn. Borgruinen och försvarsvallarna runt borgen var länge större och mer framträdande än idag. När Tullbron byggdes användes sten från borgen och på 1880-talet sprängdes en del av borgen bort när Mellersta Hallands Järnväg drogs rakt över borgen. Det som finns kvar av borgen är den framgrävda källaren av det fyrkantiga befästningstornet. Man tror att tornet haft liknande utseende som Kärnan i Helsingborg.

Vid ruinerna finns det bord och bänkar att rasta vid. Här står konstverket Skattvårderskan.



14. SKATTVÅRDERSKAN

1965, brons och granit. Bernard Andersson, Halmstad. Anspelar på sägner om Ätrajungfrun. Slottsherren Eskil Krak härskade år 1346 på borgen Falkenberg. Samma år anföll Hertig Erik av Sverige slottet. Kraks syster gömde, enligt sägner, slottets skatter i det underjordiska valvet där hon frivilligt inneslöt av nedrasade stenmassor. En ande i form av en tupp vakar sedan dess över jungfrun och skatten och gör dem osynliga för alla skattsökare. Om Falkenberg en gång skulle råka i nöd kommer tuppen att gala, jungfrun vakna och överlämna skatten till Falkenberg.